

הערת כלל בעיות האדם:

הן כולן נובעות מחוסר יושר¹.

הגמישות המחשבתית² שנועדה לשרת את הדמיון (עתידי) של האדם "זולגת" אל הזיכרון (עבר), כתוצאה מאי שמירת המגבלה/חוקי החיים) ובכך מעוותת את יכולת האדם להתקדם.

מצב (קיצון) רפואי שכזה נקרא [סכיזופרניה](#).

מצב זה גורם להפרדה בין תחושות, רגשות ומחשבות. בין יתר התולדות של מצב שכזה נמצאות; [מחשבות לא רציונליות](#) ו[מחשבות שווא](#) הבאות לידי ביטוי בעקשנות (להרע) [ובחוסר יכולת ללמוד](#) מהעבר כדי להימנע מטעויות (חוסר חוכמה/ראיית התמונה הכללית).

בעלי הכוח לוקים בה בצורה הפראנואידית ואילו העם לוקה בצורתה הקטטונית.

באור:

כולם רוצים שיהיה להם טוב, אולם הטוב הזה שהם חושבים עליו, איננו מסתדר (בקו ישר/בצורה הרמונית) עם הרגשות והתחושות שלהם, כלומר, כולם רוצים שיהיה להם טוב – אולם הם עצמם לא יודעים מה זה טוב³. הטוב שהם חושבים מגיע מרגש שמנסה למלא חוסרים (חוסר יושר/דעת).

כאשר אדם משוכנע ופועל על פי מחשבה חסרה⁴ שמוליכה אותו לפעול נגד האינטרסים שלו⁵ – כל שקר שאדם מספר לעצמו או לסביבה, כל חוסר יושר עם הטוב שייצר את האדם – זה סכיזופרניה. וכל אלו מוליכים את האנושות לחידלון.

כל מחשבות האדם של הישרדות⁶, תחרות, נובעות מסכיזופרניה פרנואידית. כל מחשבות הדחיינות של; "יהיה טוב", "רק תנו לעבור את הרגע הזה בשלום", כל ההשתעבדות וחוסר לקיחת האחריות של האדם על עצמו, זהו האספקט הקטטוני של המחלה הכי אנושית שיש.

ואת כל הבעיות הנ"ל פותרת השיטה שכתובה בספר תורת משה ושאותה מבאר ספר הישר להלן, חיבור בין תחושות, רגשות ומחשבות למודעות אחת ישרה.

<https://www.seferhayashar.co>

¹ בשפה הפשוטה "ראש קטן".

² המחשבה יכולה להתקדם בשני כיוונים, דרך הדמיון אל העתיד, ואל העבר דרך הזיכרון.

³ אי אפשר לדעת מה זה טוב ללא ידיעת רע למשל (כלומר, טוב הוא דבר יחסי מלכתחילה) כמו כן לא ניתן לדעת מה זה טוב עד שהדבר איננו מסתיים.

⁴ שאיננה כוללת/צרה.

⁵ ומכיוון שהאדם הוא חלק מהסביבה, הרי גם פעולות נגד הסביבה הם נגד האינטרסים הישירים שלו.

⁶ אנחנו בתור אדם כבר לא שם ואין לנו צורך להתנהג כמו חיות, אף אחד לא רודף אחרינו, אנחנו כאן ויש לנו את הידע לפתור כל בעיה שאי פעם נתקלנו בה, האדם יכול להירגע. האויב של מין האדם – זה הוא עצמו ששובר את חוקי החיים. וזה נכון על המישור הפרטי של היחיד וזה נכון על המישור הכללי שלנו כחברה. תזכרו, אין מלאכים אין שדים יש רק אדם (יהוה) והשיטה (אלוהים) של החיים שנמצא אצלו בפנים.