

בן אדם לא חייב להמשיך לחיות:

אני אבאר.

כולם בכל רגע בחייהם מבינים את המשפט הזה לעיל.

בן אדם לא קופץ לכביש.

בן אדם לא עובר באור אדום.

בן אדם לא אוכל/שותה רעל.

בן אדם לא מכניס יד חשופה; לתוך שקע חשמלי פעיל.

וככה עוד הרבה דברים בן האדם לא עושה, וזאת מסיבה אחת – הוא רוצה להמשיך לחיות.

אם שמתם לב, רוב הדברים שבן אדם צריך לעשות כדי להישאר בחיים הם; שלילה של פעולות. וזאת מכיוון שאת הדברים שנחוצים לנו לחיות; אנחנו עושים כבר; בצורה לא מודעת¹, לנשום, לאכול לישון וכו'.

הסיבה ללמידה השלילית² היא; שבן האדם הוא יצור מתפתח (אבולוציונית) שנמצא בתהליך. ותהליך ההתפתחות נוצר מלמידת דברים חדשים. וכמו שאתם רואים לעיל, בעיקר ללמוד מה לא לעשות³. כי כוח החיים מפעם בנו, וברירת המחדל של החיים היא להמשיך לחיות. אבל לא בכל מחיר.

אנחנו חיים בתוך מערכת שזוכרת את הכל. וכל אחד יודע את זה מהגוף שלו. גם אם אוכלים בעיניים עצומות – עדיין משמינים. מודעות או חוסר מודעות לחוקים; [אינם משנים כהוא זה את התוצאה](#).

ולכן, כל מי שחפץ להמשיך לחיות; חייב ליישם את [החוקים של החיים](#). חייב ללמוד⁴, חייב להבין כי זו המשמעות של החיים. זו איננה אחת מהאפשרויות – זו האפשרות היחידה, ואין כאן עניין של אמונה – זו ידיעה⁵. וזה הספר שלפניכם. [ההתגלות](#) של ספר הישר היא סימן לדברים המתרגשים עלינו.

<https://www.seferhayashar.com>

¹ לכאורה, מובנת מאליה. אולם זה היה תהליך שהוטמע בנו מאז נוצרו [החיים](#). זה לא באמת "מובן מאליו" כמו שכל אחד מבין בסוף חייו.

² תשימו לב כשאתם עושים בדיקות אצל הרופא/ה, מטרת הבדיקה היא לשלול מצבים.

³ כל אחד מכיר את זה מהילדות. ההורים צריכים לשמור על הילדים שלא יזיקו לעצמם בזמן שהם לומדים את החיים.

⁴ קשה לבן אדם (שמונע מתוך רגשותיו) להבין מדוע אסור לגנוב או לרצוח. ולכן הוא חייב ללמוד את זה על עצמו. הלמידה של בן האדם על עצמו; נקראת עץ החיים. בלמידה הזו הבן אדם נכנס אל תוך עצמו פנימה ורואה; כיצד חייו שלו; תלויים בקיום של החוקים האלו. אם לא יעשה כן, הוא יבין זאת מתוך ניסיון רע שעלול להיות כבר מאוחר מידי; עברו. ממש כמו הילד שרץ לכביש.

⁵ אלוהים = חוקים. הכוח העליון הוא כוח החיים שנמצא בכל אחד וכל אחד יכול ומחויב לדעת אותו כדי לחיות. החוקים של החיים/אלוהים גם הם בעיקר שלילה.